

Evolutie van religieuze praktijken

Aan het einde van de jaren 1970 deed een nieuw fenomeen zijn intrede: verenigingen die verbonden waren aan moskeeën. Net als de cafés speelden deze een rol in het bevorderen van solidariteitsbanden. Wanneer iemand zijn baan verloor, werd er soms een collecte georganiseerd ten voordele van die persoon. De eerste generatie - die geld wilde verdienen om terug naar huis te gaan - zette hun religie in de koelkast als dat nodig was, ook al was het volgens getuigen ook een kwestie van leeftijd. Religie was niet hun eerste zorg, maar naarmate ze ouder werden, werd het een belangrijker onderdeel van hun leven. Er waren nog geen moskeeën. Degenen die het nodig vonden, baden thuis.

De beeldvorming van de islam begon pas toen het idee van terugkeer werd losgelaten en immigratie meer een familieaangelegenheid werd. De eerste gebedshuizen werden opgericht door de gelovigen zelf, die kwamen schilderen of tapijten meebrachten. In 1974 werd de islam officieel erkend in België.

.....